

Οι μαθητές συνθέτουν νανουρίσματα...

Καθώς κοιμάται το παιδί
η μάνα του θα χαρεί
θα του 'χει αγάπη δείξει αυτή
γιατί το αγαπάει πολύ

Το τραγουδάκι θα του πει
για να μπορεί να κοιμηθεί
όταν ξυπνήσει όμως αυτή
θα του 'χει έκπληξη στ' αυτί


Το «καλημέρα» θα του πει
Και θα 'ναι ελεύθερο να πει
«Μαμά μου σ' αγαπώ πολύ»

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΥΛΟΥΗΣ, Α1

Κοιμήσου κοριτσάκι μου, κοιμήσου
ταξίδεψε σε μέρη μακρινά,
Άσε τις έγνοιες σου για μια βραδιά,
να έχεις όνειρα γλυκά,
φτιαγμένα από μέλι και από γάλα.
Μην ανησυχείς για το πρωί
μια μέρα είναι και μια καινούρια αρχή.

Σου εύχομαι κάθε μέρα σου να 'ναι λαμπρή
και το βράδυ ήρεμα να κοιμάσαι,
Αφού από την κουραστική μέρα θες να ξεκουράζεσαι,
να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι πάντα στο πλευρό σου,
σαν τον φύλακα άγγελό σου,
Κοιμήσου, κοριτσάκι μου κοιμήσου,
και τα λόγια μου θυμήσου.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΟΥΣΑΚΗ, Α1



Έλα, ύπνε και πάρε το μωρό μου,
πήγαινε το σε κάστρο συννεφένιο,
με πόρτες από ευτυχία και παράθυρα από αγάπη,
τάισέ το με καλούδια, πότισέ το με μέλι,
δώσ' του φιλιά κι αγάπησέ το, στείλ' του όνειρα καλά.

Πάρε το παιδί σε κόσμους χωρίς πολέμους και κακό,
να έχει για κρεβάτι του καταγάλανο ουρανό
και για μαξιλάρι πούπουλα.

Πάρε το μικρό παιδί μου,
και φρόντισέ το να γίνει μεγάλο και τρανό,
να είναι ευτυχισμένο και πετυχημένο.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Α1

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ»

Κοιμήσου αγγελούδι μου
κοιμήσου εσύ γλυκό μου
κι εγώ όλη νύχτα θα 'μια εδώ
δίπλα σου, στο πλευρό σου.
Κλείσε τα μάτια σου σιγά.
Γλυκά αποκοιμήσου
και όνειρα γλυκά να πλέουν
στο πλευρό σου,
σαν караβάκι τόσο δα,
απ' τον μικρό στρατό σου,
που σε προσέχει συνεχώς
κι ας μη το βλέπεις μπρος σου.
Σε αγαπάει αληθινά
μέσα στο πέλαγός σου,
σου δίνει δώρο τα νησιά
και ολόκληρα αστέρια,
σου κατακτά περιοχές
μέσα από άλλων χέρια.
Και πάλι όμως
ούτε ήλιος, ούτε ουρανός
δεν φτάνει να σου δώσω
και ακόμα πια κι αν δεν μπορώ
να σου τα δώσω όλα
Θα σ' αγαπάω συνεχώς
Ως ο μικρός στρατός σου.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Α2

Οι μαθητές ζωγραφίζουν εικόνες από νανουρίσματα...

«Θέλω να σου φέρω
ένα περιβολάκι
ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη
πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας
για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου.»
Γ.ΡΤΤΣΟΣ «Πρωτό Άστρο»



Ναταλία Μαγκαφουράκη, Α1



Νίκη Γεωργοπούλου, Α2

«Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω
τα φαναράκια των κρίνων
να σου φέγγουν τον ύπνο σου.»
Γ.ΡΤΤΣΟΣ «Πρωινό Άστρο»



Βασιλική Κήτσου, Α1

«Νάνι, το νερό το μαύρο μες στα πράσινα χορτάρια
που φιλό τραγούδι πιάνει. Νάνι την τριανταφυλλιά μου
που τη γης δάκρυο ποτίζει, τ' άλογο μας το καλό.»

ΝΑΝΟΥΦΙΣΜΑ Ν. ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΑΜΟ» ΤΟΥ Φ.Τ.ΛΟΡΚΑ



Νίκη Γεωργοπούλου, Α2

**ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**

Οι μαθητές εμπνεύστηκαν από τα ακόλουθα κείμενα:

-«Ύπνε μου κι έπαρέ μου το» δημοτικό τραγούδι

-«Πρωινό άστρο» Γ. Ρίτσου