

Μια ομάδα παιδιών προτίμησε να ακολουθήσει το γυμναστή κ. Χαμπίπη σε μια σηματοδοτημένη διαδρομή δύο χιλιομέτρων στο λόφο της Καισαριανής, πριν καταλήξουμε όλοι στο χώρο των γηπέδων.

Αρχικά το μονοπάτι ανηφόριζε σιγά σιγά το λόφο, περνώντας δίπλα από μελίτσια, μέσα από πανύψηλα κυπαρίσσια, πεύκα, ελίξες και πλούσια βλάστηση που υπήρχε κάτω από τα δέντρα, για να φτάσει σε ένα ξέφωτο με πολύ ωραία θέα προς την Ακρόπολη και το λόφο του Λυκαβηττού και να μας οδηγήσει τελικά στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε.

Σε πολλά σημεία της βόλτας συναντήσαμε την κάμπια των πεύκων, η οποία υπήρξε αφορμή για πολλές κραυγές φόβου, δικαιολογημένου, αφού πολλοί είναι αλλεργικοί στις τρίχες που διασπείρουν στον αέρα οι κάμπιες όταν νιώθουν ότι απειλούνται.

Μπορεί η πεταλούδα που θα εμφανιστεί στο τέλος της άνοιξης να μη είναι ιδιαίτερα όμορφη, όμως σίγουρα η θέα της δεν προκαλεί παρόμοιες αντιδράσεις.







Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γυμναστές του γηπέδου Νήαρ Ηστ και ιδιαίτερα τους γυμναστές που μας οδήγησαν στον περίπατό μας στο λόφο της Καισαριανής, τη γυμνάστρια Φιλίππα Πουλίδου και το γυμναστή Χαμπίπη Παναγιώτη. Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Χαμπίπη για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε για το χώρο του Μνημείου των Πεσόντων Αγωνιστών και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται αυτός ο ιστορικός χώρος με τον αθλητικό χώρο των γηπέδων.