

ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, το σχολείο μας οργάνωσε έναν περίπατο στην Καισαριανή, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες έπαιξαν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις στα γήπεδα Νήαρ Ηστ, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση των γυμναστών που εργάζονται στο χώρο αυτό.



Επειδή ο χώρος των γηπέδων βρίσκεται στον ιστορικό χώρο της Καισαριανής και συνορεύει με το Μνημείο των Πεσόντων Αγωνιστών, των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς την Πρωτομαγιά του 1944, το πρώτο πράγμα που κάναμε μόλις φτάσαμε ήταν να επισκεφτούμε το Μνημείο που ολοκληρώθηκε μόλις το 2005.

Στο χώρο αυτό εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 739 αγωνιστές κατά το διάστημα 1942-1944. Όμως το

«μεγάλο κακό» έγινε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς του 1944, όταν εκτελέστηκαν 200 κομμουνιστές που βρίσκονταν αιχμάλωτοι στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου, απαντώντας στην επίθεση που δέχτηκε στρατιωτικό κλιμάκιο των Γερμανών στους Μολάους Λακωνίας. Στην επίθεση εκείνη είχε σκοτωθεί ο επικεφαλής της 41^{ης} ναζιστικής μεραρχίας Φραντς Κρεχ και πολλοί στρατιώτες.

Σήμερα στο χώρο των εκτελέσεων υπάρχει ένα μνημείο όπου υπάρχουν, χωρισμένες σε δύο ομάδες, 12 μαύρες στήλες από γρανίτη όπου έχουν χαραχθεί τα ονόματα όλων των εκτελεσθέντων.





Μπροστά από τις στήλες αυτές υπάρχει μια ρηχή λιμνούλα που συμβολίζει το αίμα που είχε συγκεντρωθεί από τους εκτελεσμένους. Απ' εδώ ξεκινούν τα σκαλιά που οδηγούν στις δύο πανύψηλες γρανιτένιες στήλες, πίσω από τις οποίες είναι ο χώρος των εκτελέσεων.

