



ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Αγαπημένοι μου συμμαθητές

Το γυμνάσιο είναι αρκετά δύσκολο και δεν έχω ακόμη συνηθίσει. Αλλά θα δούμε. Ίσως τελικά μου αρέσει περισσότερο.

Οι πρώτες μέρες κύλησαν ήρεμα. Ο αγιασμός την πρώτη μέρα δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Ακολουθήσαμε τη συνηθισμένη διαδικασία και έπειτα ανεβήκαμε στις τάξεις μας. Φύγαμε πολύ νωρίς, βέβαια. Αυτό δυστυχώς δεν γινόταν κάθε μέρα. Κάναμε 4ωρα και 5ωρα. Στα διαλείμματα μπορούσαμε, μετά από το κουραστικό μάθημα, να χαλαρώσουμε επιτέλους. Ευτυχώς που βρήκα και τις φίλες μου απ' το δημοτικό και έτσι έχω παιδιά να παίξω. Τα περισσότερα ήδη τα ήξερα. Γνώρισα και δύο - τρία καινούργια απ' το δικό μας τμήμα και από άλλα. Το προαύλιο και οι τάξεις μου φαίνονται οικεία μέρη και αυτό είναι κάτι που μ' αρέσει πολύ.

Τα θετικά στοιχεία αυτού του σχολείου είναι πολλά. Όλοι οι δάσκαλοι είναι εξαιρετικοί. Εξηγούν τη θεωρία πολύ καλά κι έτσι μπορώ να την καταλαβαίνω. Ένα πλεονέκτημά τους είναι πως εκτός απ' το περιεχόμενο των βιβλίων μάς εξηγούν και πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και δεν εμπεριέχονται σε αυτά. Πάντως είναι πολλά τα βιβλία. Νομίζω, 30 περίπου. Πόνεσε η πλάτη μου μέχρι να τα πάω σπίτι. Το κακό είναι ότι πολλά βιβλία σημαίνει πολύ περισσότερη δουλειά για μας. Πολύ περισσότερη απ' το δημοτικό. Έτσι θα λιγοστέψει ο ελεύθερος χρόνος μας και τέρμα το πολύ παιχνίδι. Κρίμα.

Παρόλο που είναι πιο δύσκολο να προσαρμοστώ εδώ, μου φαίνεται σαν μια νέα εμπειρία, μια καινούργια περιπέτεια και ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί.

Δημοσιεύτηκε στο 1^ο τεύχος της εφημερίδας μας «Το 5^ο θαύμα»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Α4

